



Frank Schouten

1943 - 2020

Het was een mooie dag in la Chapelle d'Abondance, het had net een beetje gesneeuwd,  
toen ging het mis in het hoofd van onze allerliefste, stoere en geweldige  
echtgenoot, vader, schoonvader en opa.

In zijn geliefde Frankrijk is hij geheel onverwacht en veel te vroeg overleden.  
Zo trots als hij op ons was, zo trots zijn wij op hem.

Wat zullen wij hem missen, zijn zorgzaamheid, zijn behulpzaamheid, zijn tevredenheid.

# Frank Schouten

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Reeuwijk, 8 augustus 1943

Annecy, 23 februari 2020

Corry

Jeroen & Marja  
Marlous, Annebel & Fleur

Mieke, in liefdevolle herinnering

Maarten & Kyra  
Frank  
Sterre & Lente

*And now the end is near  
And so I face the final curtain  
My friend, I'll say it clear,  
I'll state my case of which I'm certain.*

*I've lived a life that's full,  
I travelled each and every highway,  
And more, much more than this,  
I did it My Way.*

De herdenkingsbijeenkomst voor Frank vindt plaats op maandag 9 maart om 14.00 uur  
in de Goudse Schouwburg (zaal open vanaf 13.15 uur), Boelekade 67, 2806 AE Gouda.

Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst brengen wij een toast uit op het leven  
en is er gelegenheid om informeel met elkaar samen te zijn.

Daarna zal Frank in besloten kring naar het crematorium worden begeleid.

Correspondentieadres:

Corry Schouten  
Bodegraafsestraatweg 97  
2805 GM Gouda

[corry.schouten@telfort.nl](mailto:corry.schouten@telfort.nl)